

*een oneerlijke strijd,
ineens werd het kil
een laatste adem
en het werd stil
zorgen maken plaats voor gemis,
wanneer je je realiseert
dat liefde ook loslaten is*





*We wachtten op een wonder,
helaas, het is niet gekomen.
Afscheid nemen doet zo'n pijn,
toch vonden we het fijn,
om tot het laatste moment
bij je te zijn.*

Met groot verdriet, maar met zoveel mooie herinneringen, laten wij u weten dat is overleden onze lieve vader, schoonvader en opa

Fransiscus Johannes Jacobus Toussaint

Frans

Naaldwijk, 25 juli 1949

Delft, 31 maart 2022

Richard en Mariska, *Sven, Luc*
Marcel, *Lorenzo*
Wendy en Hendrik, *Jorn, Finn*

Correspondentieadres:
Anna Vondelingplantsoen 7
2672 BT Naaldwijk

Frans is overgebracht naar de rouwkamer van aula Woerdtuinen, Zandhaver 2 te Naaldwijk, waar wij deze dagen als familie samen willen zijn.

Op woensdag 6 april van 19.00 tot 19.45 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in bovengenoemde aula.

Donderdag 7 april vindt de begrafenis in besloten kring plaats op de Algemene Begraafplaats te Naaldwijk.